

Diogenes, de wijze,  
die woonde in een ton.  
Nù laat hij huizen verrijzen,  
zover een ton dat kon.  
Hij leefde in Sinope  
aan 'n Klein Aziatisch strand.  
Maar nù kon je hem zien lopen  
In het Groot Heiligland.  
Vroeger hield hij, om mensen te zoeken,  
een grote lantaarn omhoog.  
Nù zoekt hij huurders te boeken,  
die Diogenes, Broeder Tom Hoog.  
Twaalf huisjes liet hij restaureren.  
Voor het stedelijk schoon een succes.  
Maar toen hij 't bij Trouw wou proberen,  
is 't mislukt met Diogenes.

Toen de charmante Koningin Margarete  
hier door Broeder de Gou was welkom geheten,  
heeft Zij, nadat men Haar onze Hals had getoond,  
de Burgemeester Dannebrog-ordelijk beloond.  
Ook anderen, die pasten op Haarlem's belangen  
mochten – terecht – decoraties ontvangen.  
En in Denemarken, net als hier in ons land,  
gaat dat alles natuurlijk naar rang en naar stand.

## VAN DE BUITENGEWESTEN

Een woord van lof  
voor Thyse's Hof.  
Planten en vogeltuin  
in Bloemendaal's binnenduin.  
Jac. P. Thijse, de grote figuur,  
die kennis en liefde voor de natuur  
aan ons volk wist te leren, –  
wiens albums van Verkade-fatsoen  
het nu weer zo geweldig doen, –  
hèm ter ere  
kwam in het hart van Kennemerland  
vòòr vijftig jaar dit heempark tot stand.  
Broeders, attentie geboden.  
't Heeft ook uw steun van node.  
Want Thijse's Hof  
Verdient ons aller lof.

Het mooiste plein van Nederland,  
– zo werd het immers genoemd –  
dat was, terecht, in Brinkmann-verband  
alom horecarig beroemd.  
Helaas, we weten het allemaal  
hoe slecht het met Brinkmann ging.  
En u kent de rest van het verhaal:  
complex-ontwikkeling.  
Het Akom-kommervolle punt  
in die lange Brinkmannage,  
is, of de bouw nu zal worden gegund  
van de Smedestraat-garage.  
Als dat in orde komen mag,  
heeft Akom tòch een boffie,  
en wij komen op de zomerdag  
weer Brinkmanns op de koffie.

Moet ik opnieuw iets vertellen  
over de Bea-kliniek?  
Hoe kan ik een oordeel vellen  
over die polemieek?  
Die hele abortus-misère,  
„Mag het wèl, of mag het juist niet”,  
het blijft een trieste affaire  
met vaak een onpeilbaar verdriet.  
De kerk en de staat en de rechter,  
ja, alles bemoeit er zich mee.  
Wiens standpunt is beter? Wiens slechter?  
Is het „Ja” of absoluut „Nee”?  
Elke dag zie je auto's parkeren,  
met nummers wit-zwart en wit-rood.  
En dan moet je toch steeds constateren:  
„Daar is weer een mens in nood.”